

1984.

Sörnäsgården.

Garp Erik Ersson d.y. född: 11 maj 1795 död: 1/3 1881.

Hustru: sept.

Marina Persdotter Hurtig född: 2 juni 1797. död: 2 jan. 1856.
Gift 1826.

Barn: 26/1

Sonen Erik född: 2/6 1828. Marina född: 1833. Anna född: 17/8 1837.
Erik som flyttade till Öjvallberget kommer jag att berätta om
i samband med de övriga gårdarna i den byn.

Dottern Marina blev gift med Lars Ersson vid Långtjärn. gift, 5/12 1852.
Dottern Anna blev gift i Trysil, Norge. Flyttade till Norge 1860.

Nu år 1846 övertar Garp Erk på Sörnäs Djuptjärngården, efter
det att hans föräldrar och syster flyttat till hans hem.

Här på Sörnäs avlider fadern den 30 dec. 1849.

Modern 1862 och systemen Ingeborg den 7 maj 1878.

Garp Erk på Sörnäs är vid den här tiden nästan blind och utsliten.

Han var under de tolv sista åren av sitt liv blind.

År 1859 säljer Garp Erk sitt föräldrahem Djuptjärn till
Garpa Erik Persson från Nolabäcken.

År 1870 övertar Hans Andersson från Storagen, Sörnäsgården.

Hans Andersson hade tidigare skött gården som dräng.

Hans Andersson född: 1844 död: 1932.

Hustru:

Johanna Olsdotter född: 1840 död: 1918.

Barn:

August f. 1873. död: 1926. Olaus f. 1875. Klara f. 1871.

Storag Hans Andersson övertog Sörnäsgården den 11 maj 1870.

År 1982 övertog Gunnel och Sten Olsson Sörnäsgården.

Gunnel är dotterdotter till August Hansson

Gunnel Johansson född: 20 sept. 1939. död:

Make:

Sten Olsson född: 31 maj 1933. död:

från Särna. Barn:

Stadigs Lars Olsson född: 7 juli 1840 son till Bagg Ola.

Hustru:

Elin Ersdotter född: 29 sept. 1841 Djuptjärn.

*År 1870 övertar Hans Andersson Sörnäsgården från Storagen
flyttade till Sörnäs. Ceste till Amerika den 5 maj 1876*

Upptecknat efter Enoch Larsson f, 1855 död: 1945.

Dotterson vid Sörnäsgården. Samt övriga historier om Garp Erk den Y.

Han skriver litet försiktigt om Sörnäsgården där hans mor var född.

Han skriver bland annat om Garparna att dessa voro mycket skickliga Smeder och timmermän, men voro mycket godtrogna och lättlurade.

Jag tror inte att någon av dem kunde skriva annat än sitt bemärke skriver Enoch Larsson.

Enoch skriver vidare att något tungt och dystert vilade över gården, där inget av barnen fick överta Långtjärn eller Sörnäs gårdarna.

Sonen Erik flyttade i vredesmod till Öjvallberget och byggde sig en stuga vid Öjvallen. Här byggdes först en såg vid Öjvallen samt ett stamhus, här tillverkades 30 s.k Limabåtar

Garp den 3dje som kallar honom uppförde även kvarnar och sätersugor. Han lär även ha tillverkat en orgel.

Jag har hört en historia om Garp Erk från hemmet i Sörnäs.

Hanhade dragit i väg till Norge med hästar och kälkar, lastade med järnsmiden och jordbruksprodukter.

Han kom ^{hem} ensam utan hästar och kördon, på ryggen bar han en skinsäck med en fiol i, han såhelt lugnt (slik e ä da villse)

Det ^{är} troligt Enoch Larssons tal om Garparnas godtrogenhet voro grundade på detta.

Garp Erk den 3dje avled år 1913 i sin mors föräldrahem (Hurtiggården)

Hans syster Marina blev gift med Lars Larsson från Sälen,

de byggde sin gård vid Långtjärn.

System Anna gifte sig 1860 och flyttade till Trysil i Norge

Sörmäs.

Enar Johansson född: 29/7 1902. död: 9 januari 1990
 Gift: 2 juni 1934. Hustru:

Agnes f. Hansson. född: 12/7 1909. död: 27 maj 1985.

Barn: Tihlan och Gunnel.

Agnes är dotter till August och Klara Hansson.

De byggde gården år 1936.

Edvin Hallström född: 29/12 1897. död: 18/11 1977.
 Gift: 26 febr. 1938. Hustru:

Ingeborg f. Hansson. född: 20 /4 1904. död: 26/2 1975.

Barn:

Sonen Helge född: 13/6 1921.

Ingeborg dotter till August och Klara Hansson.

Gården byggd år 1937.

Agnes och Enar Johanssons dotter och hennes man

Sten Olsson Övertog föräldrahemmet år: 1982.

Sten är skogsförman, Gunnel lärarinna.

Barn: Jan och Ann

Den gamla bondgården har återuppstått genom fårskötsel.

Samma år de nya ägarna övertog gården, genomförde de en genomgripande modernisering av densamma.

Djuptjärn gården.

År 1805 ankom Garp Erk Ersson till Dalen.

Garp Erik var född den 11/11 1764

död den: 30/12 1849.

Gift 1794.

Hustru:

Anna Larsdotter född den 4/6 1767. död: 6 okt. 1863.

Garp Erk var född i S.Brändan. Anna från Digernäs.

Barn:

Erik f. 11/5 1795. Lars f. 26/11 1796. Johan f. 5/5 1799.

Olof f. 16/10 1801. Per f. 1/7 1804. Marina f. 19/3 1807

Ingeborg f. 21/4 1809 Död den 7/5 1878.

Garp Erk byggde troligen gården 1805. Den fick sitt namn efter den tjärn den byggdes vid, Djuptjärn.

År 1846 flyttade Garp Erik hustrun Anna och dottern Ingeborg till Sörnäs gården som deras son Erik byggt på södra sidan Djuptjärn. Föräldrarna var gamla och utslitna och dottern Ingeborg var som i dag kallas utvecklingsstörd.

I och med detta övertar Garp Erik d.y. vid Sörnäs även Djuptjärngården. År 1846.

Garp Erik d.ä. avled 30/12 1849. Hustrun Anna 6 okt. 1863.

Dottern Ingeborg den 7 maj 1878.

Djuptjärngården såldes efter några år till (1859)

Garpa Erik Persson född: 29/9 1816. gift: 1840. med:

Elin Hansdotter född: 26/10 1811.

Erik var född i Berga. Elin var dottertill Hans Ersson Hurtig och hans hustru Maja, änka efter Garp Jannes Ersson, första nybyggaren här i Dalen. Denna familj byggde först den så kallade Nolabäckgården. Ett av deras barn dottern Maria blev gift med Ån Olof Staffansson. Denna familj reste år 1884 till U.S.A.

I Maj 1869 Reste även Garp Erik Persson, hustru och 3 barn till U.S.A. Nu får Djuptjärn åter ny ägare.

Garp Erk den äldres barn.

Erik född: 11/5 1795 död: 1/3 1881.

Byggde gården Sörnäs, men övertog 1846 sitt föräldrarnas
under några år.

Sonen Lars född den 26/11 1796

erhöll gården "Garpa" efter fadern (V. Brändan)

Johan född: 5maj 1799. Död: 14/8 1800.

Olof född: 16/10 1801. (Stor Ola)

Skötsloman hos "Stor Erke"

Per född: 1 / 7 1804 död: 29/ 11 1888 .

Byggde gården Buvallheden här i Dalen på 1830 talet.

Marina född: 19/3 1807 död: 1901

Gift med Stadigs Olof Olsson (Bagg Ola) på Norrsjön.

Dottern Ingeborg född: 21/4 1809 död: 7 / 5 1878 på Sörnäs

Djuptjärn.

Vid Garpa Erik Perssons avresa till N.Amerika köptes hela gården av:
 Warg Erik Andersson född: 9/5 1831 död: 14/8 1877.

Hustru:

Anna Andersdotter född: 3/ 10 1821. död:
 Från Stennäs i Horrmund.

Barn:

Anton f. 1854. Per Erik f. Johannes f. 1862.

Katerina f. 1868.

Alla barnen födda i Warggården. Warg Erik Andersson sålde sitt
 hem Warggården till Holter & Borgen Kristiania.

Sonen Johannes Ersson reste till Amerika den 20/2 1889.

Hans syster Katarina reste till Amerika år 1888.

År 1889 den 14 okt.

Övertogs Djuptjärnsgården Av:

Enoch Larsson född: 1855 död 1945.

Hustru:

Wurf Stina Andersdotter född: 1858 död: 1941.

Barn:

13 st.

Efter Enochs död övertog sonen Oskar gården.

Oskar Enochsson född: 1896. död: 1975.

Hustru:

Maja f. Persson född: 10 okt. 1898 död: 23 dec. 1985

från Höljes

Barn:

Axel Sigfrid (sigge) Sören.

Den gamla släktgården nybyggdes helt av Enoch Larsson år 1891.

Djuptjärn gården.

Efter sin faders död år 1975 övertog hans son Sigfrid gården.

Sigfrid(Sigge) Enochsson född: 1 april 1922. död: 18 maj 1983.

Hustru:

Lydia f. Berglund. född: 2 mars 1920. död:

Barn:

Maj/Gun

Sigge Omkom genom drunkning i Görälven vid ett brobygge.

Gården Djuptjärn brukas i dag som sommarställe av Lydia och barnen.

Hela Warg Eriks familj, utom 2 barn som reste till Amerika dogo enligt Enoch Larsson i lungsot.

Johannes och Katarina kommo under förmynderskap av Hans Andersson på Sörnäsgården innan de reste till Amerika.

Djuptjärn.

Djuptjärngården byggdes första gången av Garp Erik Ersson som var en äldre broder till Garp Jannis vid Sörsjögården.

Garp Erik var född den : 11/11 1764. Väst i Brändan.

och hans hustru Anna Larsdotter från Digernäs född den : 4/6 1767.

Barn: Erik

" " : 11/5 1795.

gift:

Marina Persdotter Hurtig

" " : 2/9 1797

Marina

född: 26/1 1833.

Död 3/7 1925. 1928?

gift:

Lars Ersson

" 10/8 1828.

"

Långtjärn.

Senare troligen från mitten av 1800 talet av

Varg Erik Andersson född 1831 och hustrun Martina Larsson född 1821 död 1876. Varg Erik. dog 1877.

Här något senare en annan familj

Olof Olsson född: 1843. och hustrun Martina Larsdotter.

Långtjärn.

Lars Ersson från Sälen. född: 10/8 1828. död: 3 april 1921.

Hustru:

Marina Ersdotter född: 26/1 1833. död: 3/7 1925. 1928?

Barn:

Enoch Karl Martina Johan Per-Erik mfl.

De gifte sig år 1852. Lars och Marina byggde troligen samma år.

Marina var dotter till Garp Erik Ersson på Sörnäs gården.

- - - - -

Sonen Karl byggde sig en gård norr om hemmet år: 1902.

Karl född: 1870. död: 1961.

Gift: 24 juni 1896. Hustru:

Petronella född: 1876. död: - 1958.

Petronella var född vid Lillelgåsjön i Idre.

Nuvarande ägare till gården :

Stig Karlsson dotterson till Karl och Petronella Larsson.

Stig Född: 22/1 1919. död:

Hustru:

Glädje Anna Maria Olsson född: 5/10 1923. död: 1990 10 22

Barn:

Sonen Rolf. född: 27/6 1947.

Långtjärn Karl som han kallades hade tre barn:

Per född: 1897. Ida född: 1898. Edvin född: 1905.

- - - - -

Tomt Olof Olsson född: 18/5 1843 död: 12/3 1916.

Från Sälen. Hustru:

Martina Ersdotter född: 22/3 1853. död: 1/10 1943.

Martina var dotter till Lars och Marina Ersson i Långtjärn.

Barn:

Johanna f. 5/3 1892 död: 15/10 1978. Gift: Johan Blomqvist.

Elise (Lisa) f. 30/1 1886 död: 12/3 1945. Lars U.S.A.

Klara gift Winlöfi Orsa, Olaus drunknade i Särkåtjärn.

Sätervallar efter Fuluälven.

På västra sidan Fuluälven emellan Husvallgölen och Åsbo har funnits två sätervallar, den norra som kallas Wargtåkten är från 1700 talet.

Den har tillhört Wargslåkten som kom från en gård som ligger mellan Södra och Norra Brändan. Den första som bosatte sig här i Dalen var änkan Warg Karin Andersdotter född år 1769.

Hon kom vandrades hit till Dalen år 1813.

Warg Karin hade 6 barn med sig, 3 söner och 3 döttrar.

Troligen bodde de i sätervallen första tiden.

De byggde så upp den såkallade Warggården på västra sidan i Sörsjön.

Med Husvallgölen i norr har här funnits ett flertal sätervallar, Husvallen, Wargsätern, BaggOla sätern, Hierkstrand (Snellersätern), och Idloken. Alla dessa sätrar är från 1700 talet.

Bagg Ola sätern är troligen byggd av Stadigs Olof Olsson (Bagg Ola) omkring 1840 - 1850 , men här syns tomter efter hus av långt tidigare datum. Sätern tillhörde Bagg Ola vid Norrsjögården.

I dag år 1984 ägs den föfallna sätervallen av Valle och Greta Eriksson Nilsbo.

Om vi sedan fort ner efter älven , där på västra sidan vid Åsbo som kallas Blästa (Blaststaä) finnes ett flertal myrmalmsblästrar.

Ytterligare 1 km. längre söderut på östra sidan om Fuluälven kommer vi fram till Hierkstrand (snellersätern). Den är nu helt borta.

Den ägdes första av folket från Snellergården i Källan Transtrand.

Här bosatte sig Sneller Olof Olsson (Olte) och hans hustru

Ingeborg Persdotter Hurtig i mars 1841.

Här i sätern föddes : Olof Stadig , Per Qvicker _ Lars.

" § 8/10 1843 - §.14/12 1845. - §10/1 1849 (till U.S.A. 1868)

Här nedlades sätern i början av 1930 talet.

TILL MINNE AV

de människor, som började bygga och bosätta sig här utefter Fuluälven; från Fulunäs till Husvallgölen med byn Dalen som centralort.

Bofast folk fanns även vid Råbäcken och Älgforsen. Alla dessa gårdar låg i helt väglöst land. Gårdarna blev av naturliga skäl byggda vid älven, då alla transporter måste ske med båt eller med häst och klöj sommartid. Även de döda fick göra sin sista resa till kyrkan i Transtrand med båt eller med häst och släde.

Först på 1860-talet fick Dalen egen kyrkogård. Men människor har funnits här långt tidigare. De var jägare av vildren och älg, därom vittnar gamla fångstgröpper. Gamla blästerugnar och överväxta slaggvarpar från 1600- och 1700-talen är minnen från tiden före de första vinterboende, som de gamla kallade dem.

Många år och även människor har kommit och gått sedan Garp Jannis Ersson och hans hustru Maria Ersdotter år 1796 kom vandrande från gården Fallet, väst i Brändan och började bygga Sörsjögården och odla mark. Sedan följde nya modiga, sega nybyggare i rask takt. De kommo alla från södra Transtrand; från Brändan, Höknäs, Fiskarhedan, Ärkors och Snellergården i Källan. De hade namn som Ärkors, Garp, Flank, Millerk, Varg, Sneller och Mågs Lars. Fram till 1830 hade gårdar byggts, som ännu idag är de största och mest kända.

Byn Dalen, som år 1891 bytte namn till Sörsjön, hade under 1920- och 1930-talen mellan 500 och 600 invånare. Nu 1984 finns omkring 180 personer, därav mest pensionärer.

Sörsjön den 4 januari 1984

John Eriksson

①

År 1840 eller kanske något år tidigare började Garp Per Ersson från Djuptjärn (son till Garp Erk d.ä.) att börja ordna till sig ett hem på östra sidan av älven, norr om en bäck som kallas Bubäcken och fick namnet Buvallheden. Söder om gården och intill älvstranden ligger en ättehög utgrävd för länge sedan. Därintill har varit myrjärnbläst, den är för länge sedan raserad. Garp Per var född den 1 juli 1804. och hans hustru Kerstin Hansdotter från Horrmunds Lövnäs född den 5 mars 1809. (en syster till Kerstin, Anna Hansdotter född 5 maj 1824 blev gift med Hurtig Per Persson, och blev mormor till Ån Johannes och hans hustru Martina av vilka ännu i dag leva Hildegard, Martina och Samuel.

Garp Per var omtänksam och sparsam. Han sysslade under lämpliga tider, höst och vinter, varvid han använde bössa, snaror och gillerstockar. Räv fångades dels sax, försedd med olika beten. Uttrar fångades dels med sax och andra lönnmördande giller, dels med gillrade stockar i bäckarna.

Som yngling tjänade Per som något år, Han omtalade för mig att han tjänat åt en bonde ett helt år för 30 kronor och några simpla klädesplagg av hemvävt tyg.

Då året var slut hade han tagit ut 6 skilling = 12 öre.

Han hade således nästan hela lönen kvar.

Sålunda samlade han en sparpenning, tills tiden kom, då ett eget hem och familj skulle bildas. Männe icke idoghet, omtänksamhet äro värda att komma mera till heders i vår tid än förhållandet är? Detta sagt år 1924.

Buvallhedens gård blev en efter dåtiden och även i våra förhållanden välbärgad gård. I mitten av 1840 talet kommo till Dalen tvenne ynglingar, icke i ^{sällskap} men vid ungefär samma tid.

Den ene hette Orr Nils Persson från Ö. Långstrand, smed till yrket född 1821 3/1, den andre var Lars Larsson från Högsstrand, skräddare till yrket, född den 25/9 1823.

Den yngre friade till Karin Persdotter änka efter den förut nämnde Warg Anders Ersson. Den äldre Nils, friade samtidigt till änkans äldsta dotter Marina, som var född den 20/11 1827.

Den yngre av de två, blev på så vis svärfar till den äldre. Så gifte de sig, om det skedde på samma gång veta vi ej, men på samma år 1848, så fick ordspråket sin tillämpning:

(Den som tycker om modern, den andre om dottern, och så blevo de gifta.

Sedan var det för dem att var för sig utse boningsplats, Lars Larsson byggde vid en sjö som heter Öjsjön, vilket blev byggets namn, sedan ändrades det Nyberget.

Där, i den hårda och stenbundna marken uppodlades åkrar och nödiga hus uppfördes. De ordnade till ett hem, visserligen torftigt men dock ett hem.

En rolig episod, som jag jämte flera blevo vittnen till och som nu rann mig i sinnet, vill här berätta.

Lars "Högstrand Lars" som vi kallade honom i dagligt tal och hans granne, som vi kallade Stor Halvar kommo vid ett tillfälle under påverkan av vinet, i strid med varandra om vem utav dem som hade den finaste gumman. De dryftade frågan rätt så tappert, men som ingen förståsigpåare eller skönhetsnämnd var att tillgå, som opartiskt kunde avgöra tvisten, fick den bli oavgjord. Troligen behöllo de bägge disputerande sin mening, min 70 åriga gumma är finare än din lika gamla. Det var nog bäst för dem bägge två. Lifslyckan består till stor del i att vara nöjd med det man har, även i detta avseende.

Orr Nils Persson insynade åt sig boplats och odlingsland väster om älven och vid en tjärrn, på nordöstra stranden av nämnda tjärrn uppbyggde han en liten stuga, vedskjul och en klensmedja, ty han var som nämnts smed.

Så uppfördes fjös och en stor lada och något mera hus.

Som jorden på plattsen var stenfri, åtminstone den odlingsbara var det ganska lätt att upplöja den.

Detta uppförda hem fick namnet Nilsbo.

På våren 1870 sålde "Nila" sitt ställe och emigrerade till U.S.A.

Antalet av de gårdar, större såväl som mindre, inom Dalens från år 1796 till år 1850 inom vilken period dessa anspråkslösa anteckningar röra sig är 20.

Emellan 1850 och år 1860 anlades 5 gårdar,

Dessa voro Hammarsbo, Åsbo, Långtjärn, Paulsberg och Skräddargården.

Mellan år 1860 och 1870 påbörjades och delvis iordning -
ställda och bebodda: 2 vid Sandmon, Åsbo, Öjvallberget
och Erik Olsson vid Norrsjön.

Hela antalet till dags dato uppförda gårdar och lägenheter
är 73, förutom skolor och samlingshus, innom vilka familjer
bo, i somliga gårdar 2 till 3 familjer.

Som avslutning på dessa reflexioner och minnesanteckningar
skulle jag vilja till den nu i orten boende generationen,
som mer eller mindre på något sätt fått njuta frukterna
av föregångarnas arbete, och nyodlarnas gärningar säga,
Hatten av för dessa män och kvinnor.

Hur skulle du känna det, om vi blevo förflyttade tillbaka
till 1800 talets början, om vi endast tänka på jordbruksred-
skapen då och nu? Vidare om vi tänka på uppförande olika
slags hus. Då funnos inga slags sågar varken för kapning
eller längdsågning, utan träden skulle både ner och av,
klyvas och upptäljas till plank och bräder, således som
till allt snickeri av inredning och behövliga möbler, och
detta med hemsidda hyveljärn, yxor och bilor.

Ingen landsväg fanns till Dalen förrän på 1870 talet.

Ingen handelsbod förrän hösten 1868. (Johan Nilsson
öppnade affär vid Ö. Storagen detta år.) Inredningen i
denna lilla butik fanns kvar 1917 det år, Sörsjöns Koop.
Förening öppnade och började, varvid Koop. gratis kunde
få överta en del av inredningen av den nye ägaren av
Storagen. Ingen tidning eller post kom hit förrän
på 1870 talet, då gångpost från Transtrand. Till slut
ordnades en gång i veckan.

Enoch Larsson sin morfar (Garp Erk. d. 3), död 1881.
när och var han befann, sig, då han fick veta att fred var
ingången mellan Norge och Svrige? Ja, sa han, vi fick
veta det år 1815, då vi höllo på att bygga sågen norr
om Särkåsättern. (freden slöts som bekant den 4 nov. 1814.)
Våra förfäder fingo vara i okunnighet om dagshändelserna
utanför sitt eget område.

Ingen skola fanns, utan föräldrarna, och synnerligen modern,
fingo lära sina barn bokstäverna i A. B. C. boken.

Ivern hos barnen att lära sig läsa skötte tuppen, som stod på
bokens sista blad. Skriva och räkna kunde man icke lära andra,
när man i de flesta fall icke kunde det själv.

Nu får vi större eller mindre grad tillgodogöra oss upplysningen,
kulturens och ekonomiska utvecklingens fördelar ävenså dess
nackdelar, som våra förfäder icke hade den minsta aning om.

Huru bekvämt hava vi det icke gentemot de familjer, som under den angivna tiden ankommo hit upp. Känna vi förnöjsamhet och tacksamhetens glädje däröver? Sörsjön i mars Enoch Larsson.

Samma år som skillsmässan från Lima skedde år 1867 invigdes byn Dalens begravningsplats 1867 av vår förste präst Kristian Glantzberg, det var den 22 sept. invigningspredikan hade hämtats ur Psaltaren 39.kap. 5v.

Den förste som begravdes var gossebarnet Anton Persson född den 27 febr. 1864. död den ²⁸2 jan. 1868.

Han var son till Warg Per Andersson i Åsbo.

Den andre var en son till Ån Olof Staffansson Ånbo, Hammarsbo. Sonen Gustaf var född den 6 juni 1867. död 1868. ²⁸28/11

Antecknas kan att den 10de som begravdes var en helt okänd man vars kvarlevor år 1872 hittats i skogen uppe i Väst Dalen, blev jordad här namnlös och okänd.

År 1900 den 25 sept. jordfästes flickebarnet

Kristina Matilda född den 5 febr. 1886 dotter Olof Johansson och hans hustru Kerstin vid Sandmon i Sörsjön.

Vid denna jordfästning, invigdes av kyrkoherde J.P. Falk en ny del av kyrkogården i Sörsjön. Redan 15 år senare

1915 invigdes åter en ny del av kyrkogården här av dåvarande kyrkoherden Nordenstam, invigningspredikan

ur Esaia 38. v 1. Antecknas kan, att de flesta avlidna och begravda i Sörsjön var under år 1918 det år då Spanska sjukan

härjade. Samtliga det ^{vill}året var 15 personer som jordfästes.

Folket här i Dalen ha väg fram till Fulunäs, då väg var byggd

År 1872 från Sälen till Fulunäs och Norska gränsen.

En skulle underlätta de tunga båttransporterna uppför forsarna

Vid kommunalstämman i Trastrand i febr. 1873. erhöll

Johan Nilsson i Storagen Sörsjön att i uppdrag för en summa av 600 kr. jämte ett tillskott av 25 kommunala dagsverk

bygga en kärrväg från Fulunäs fram till Dalen

1988.

Uppgifter från kyrkan i Transtrand om avlidna barn
under svältåren 1867- 1868.

SÄTERNÄS 2	NORRSJÖN 2	STENSBO 1
HOLEN 1	ÅSBO 1	ÅNEBO 1
NORNÄS 1	JOSVALLNÄSET 1	LÖFNÄS 1

ÅSEN I TRANSTRAND 3,

ENLIGT EVY HANSSON PASTORSÄMBETET I TRANSTRAND

TRANSTRAND 1987 - 10- 22.

DEN VID ÅSBO AVLIDNE VAR ANTON PERSSON FÖDD:27/2 död2/11868.

ANTON PERSSON VAR SON TILL WARG PER ANDERSSON
SONEN ANTON BLEV DEN FÖRSTE SOM BLEV BEGRAVD HÄR PÅ

VÅR NYA KYRKOGRÅRD.

DEN ANDRE SOM BLEV BEGRAVD HÄR VAR:

GUSTAV STAFFANSSON FÖDD: 6/6 1867 DÖD: 1868

HAN VAR SON TILL ÅN OLOF STAFFANSSON PÅ GÅRDEN ÅNBO.
SONEN GUSTAV BLEV DEN ANDRE ATT BEGRAVAS HÄR I DALEN.

Avlidna i Sörsjön 1989

EDVIN STEN 29 APRIL 1909 / 28 JANUARI 1989
HOLGER ANTONSSON 23 SEPT 1909 / 13 APRIL 1989
ANNA RING 22 JAN 1895 / 7 JUNI 1989
GUNHILD AXELSSON 25 JAN / 20 JUN 1989

EDVIN STEN 28 Januari 1989
JOHN ERIKSSON 4 April 1989
HOLGER ANTONSSON 13 April 1989
ANNA RING 7 Juni 1989
GUNHILD AXELSSON 20 JUN 1989
OLLE MATSSON 17 JULI 1989
GUSTAV STEN 5 Augusti 1989
SAMUEL STAFANSSON 12 Augusti 1989
ELLEN STEN 15 Augusti 1989 = ELLY ?
GUNNAR OLSSON 25 December 1989

gunnar F
Astrid
1911 Blomkvist
Frida stycke
A man, 1911

avlidna i Sörsjön 1990

Enar Johansson 1990 01 09

Wigo OLSSON 1990 01 26

BAGGOLANÄSET:

Norrsjögården.

I senare delen av 1820 talet ankom hit till Dalen en stor och grovväxt man från Ö. Långstrand. Hans namn var:

Stadigs Olof Olsson född: 17 april 1804. död: 1901.

gift: 1829 Hustru:

Garp Marina Ersdotter född: 19 febr. 1807. död: 1901.

Marina var dotter till Garp Ärk Vid Djuptjärn.

Barn:

DE hade under sitt 73 åriga äktenskap nio barn, ett av dessa sonen Erik, byggde den gårdvi i dag, kallar Baggola näset.

Norrsjögården byggdes åren 1830- 1832.

Sonen Lars, gift med Elin, dotter till ~~Ån~~ Olof på Ånbo reste till N.Amerika år 1870.

Under 1870 talet säljer Bagg Ola sin gård Norrsjön till Skogsbolaget Holter & Borgen Kristiania (Oslo) och flyttar till sin son Erik på Bagg Ola Näset

Det Norska bolaget Holter & Borgen i Kristiania säljer år 1899 den 10 okt. alla sina skogar här i Transtrand till Trävaru A. B. Dalarna. Även deras inspektor Grötting med följde.

NORRSJÖGÅRDEN BRUNS BEHAND CA SLUTET 1990-TALET
SOM FERIEGÅRD / KONFERENS

Buvallheden.

Första gården som byggdes för vinterboende uppfördes här under åren 1835- 1838.

Det var Garp Per Ersson, son till Garp Erik Ersson vid Djuptjärn.

Garp Per Ersson född: 1 juli 1804. död: 29 nov. 1888.

Hustru:

Kerstin Hansdotter född: 5 mars 1809. död: 17 okt. 1870.

från Horrmunds Lövnäs. Gifta: 1838.

Barn :

Martina född: 6 juli 1841. - - - - -

Johan Ersson född: 22 aug. 1831. död: 10 okt. 1881.

från Källan Hustru: Gift: 24 maj 1863.

Martina f. Persdotter. född: 6 juli 1841. död: 1918.

Barn:

Johan	Hans	Per- Erik	Lars	Alfred	Otto	Klara
1869/1963	1872/ 1952.	U.S.A.	U.S.A.			/ 1945

Maria Kristina .
1865.

Buvallen är en mycket gammal boplats. Här har funnits människor i många hundra år, under olika årstider.

Först vid sekelskiftet 17 / 1800 började fast boende här.

Här vid Buvallheden har för länge sedan gjorts smidesjärn ur myrmalm, om detta vittnar mängder av slagghögar.

Nere vid älven, stod tidigare ett båthus med årtalet 1777 inskuret i väggen. Buvallen, namnet kommer säkert av att här funnits flera små hus (bodar) som vi kallar (bu) och som nu är helt borta.

Här , närmare älven är en stor Ättechög belägen, nära en slagghög.

1934.

Buvallheden.

Martin Hallström född: 1868. död: 1949.

Hustru:

Lotta Stensrud född: 1875. död: 1947.

Barn:

Edvin Valdemar (Valle) Alfred.

Gården byggdes år 1923.

Gården övertogs efter föräldrarnas död av:

Alfred Hallström född: 15 dec. 1909 död: 6 sept 1983.

Gården ägs i dag av släkt bosatta på annan ort.

Valfrid (Valle) Hallström född: 30/1 1899 död: 3/6 1981.

Gården är efter hans död såld till turister.

Albert Arnesson född: 14 okt. 1887 död: 31 dec. 1965.

Hustru:

Selma f. Eriksson född: 16 aug. 1883. död: 12 aug. 1955.
från Torgås.

Barn:

Alrik Gudrun Rune.

Gården Byggt år 1924.

Greger Nyman född: 20/5 1916. död:

Hustru:

Gudrun f. Arnesson född: 26/8 1924. död:

Barn:

Mona.

Albert Arnesson, hans gård övertogs efter hans död
av dottern Gudrun gift med Greger Nyman.

- - - - -
Alrik (Alle) Arnesson född : 15/4 1915. död:

Hustru:

Alma f. Johansson född: 10/9 1909. död:

Barn:

Berit.

Yngve.

Gården byggd år: 1938.

Ägs 2000-talet av

Jonas Nygårds

(son till Conny och Tor)

Buvallheden.

Johan Blomqvist född: 8 aug. 1897 död: 18 okt. 1981.

Hustru:

Johanna f. Olsson född: 1892 död: 15 okt 1978

Lånstjärn

Barn:

Mait

Hugo

Gösta.

Efter föräldrarnas död övertogs sonen Hugo gården.

Hugo Blomqvist född: 31 dec. 1922. död: 2006?

Gården byggdes år 1929.

Alla bortgångna

Gården såld 2006

Gottfrid Steen född: 28 maj 1902 död:

Hustru:

Ellen f. Lindblad född: 8 juli 1904. död: 15 Augusti 1989

från Borås.

Inga barn.

De byggde år 1956.

Här vid denna gård byggde Garp Per Ersson den första stugan vid den plats som kallades Buvallen.

Gottfrid Steen har berättat för mig att här nere vid älven stod ett båthus som årtalet 1777 var inskuret i, detta är sedan länge borta.

GÅRDEN IDLOKEN.

Allra första bebyggelsen var nere vid älven,
Här var från början en sätervall från 1700 talet.

Säggen berättar enligt Enoch Larsson, om en man som kallades
"Ola da nöm Per" som skall ha flytt ur en trupp på väg
till kriget, vänt om , vandrat norrut, medtog sin kvinna
nere i Transtrand och fortsatte med henne vandringen in i
detta då väglösa land.

Denne man som kallades "Ola da nöm Per" var:

Bompa Olof Jansson	född: 3 maj 1779	död:
från Bompa i Transtrand		
	Gift 1803	
Elin Persdotter	född: 3 april 1787	död:
Ö. Långstrand		
	Barn:	
Ingeborg Olsdotter	född: 24 juni 1805	död:
Bompa Olof Janssons föräldrar var:		
Bompa Jan Olsson	född: 14 juli 1749	död:
	Gift:	
	1778	
	Med:	
Ingeborg Larsdotter	född: 11dec. 1753	död:
Gusjön Ingeborgs föräldrar:		
	Elin Persdotters föräldrar:	
Per ERsson	född: 22 aug. 1756	död:
Ö. Långstrand Gift: 1780.		
Kerstin Larsdotter	född: 30 aug. 1753.	död:
Sälen.		





1984-1988

Gården Idloken

Första generation efter "Ola da nöm Per" blev "Ås Nils"
Ås Nils blev skriven vid Idloken år 1834 efter att tidigare
ha varit skriven vid Öjsjöstan. (1 km. söder om Husvallgölen)

Nils Olsson född: 11 dec. 1803 död: 21 maj 1888.
Åsen, Transtrand Gift 1828

Hustru:
Ingeborg Olsdotter född: 24 juni 1805 död:
Ö. Långstrand

Barn:
Olof född: 15/7 1828. till Wörderås
Per Erik " : 5/9 1831 " : Särna
Karin " : 21/1 1833 " : Trysil
Nils " : 23/3 1836
Elin " : 2/5 1841
Johan " : 16/10 1843
Erik " : 16/9 1845

Sonen Per Erik bodde en tid i Särna där han blev gift med:
Maria Jonasdotter född: 5/2 1879 Gift 24/9 1863
Elyttade från Särna till Idloken den 19/2 1884.

Barn:
Malin Johanna Persdotter född: 14 okt. 1863 död:

Jöns Per Olof Persson född: 13 j: mats 1862 död:
från Tallberget Höljes

Hustru: Gifta 21/6 1893
Malin Johanna Persdotter född: 14/10 1863 död:
Dotter till Per Erik Nilsson från Idloken.

Familjen flyttade från Särna till Idloken den 19/2 1894.

Barn:
Hustruns: Per Edvard f. 15/10 1882. Särna. Elsa Maria f. 8/1 1888
Särna. Martina Johanna f. 17/6 1889, Särna
Olga Petronella Hildegard f. 21/2 1891. Särna.

Gemensamma barn: Jonas f. 4/9 1893 Särna. Karl Johan 14/9 1894-
Transtrand. Natael f: 1897. Olof Alfred f. 1898.
Anna gift Järnberg Sörberget Särna. född: 1900.
Jöns Per Olof flyttade från Särna till Idloken den 19/2 1892.

GÅRDEN IDLOKEN

År 1902 köper Skär Jon Idloken och blir dess nye ägare som jag personligen kände.

Jon Olsson född: 1864 död: 1949.
Kom från Skärvallen i Särna

Hustru:
Karin f. Utgårds , Halvarsson född: 1868 död: 1957
Från Särna.

Barn:

Oline Ida Emelia Anna Johanna

Dottern Anna gift med Per Nyman från Värmland äro föräldrar till dagens ägare av Idloken:

Karl Andersson född: 29 jan. 1910 död: 26 jan. 1986.
från Skärvallen i Särna.

Hustru:
Selma f. Simonsson född: 9 maj 1911 död:
från Garsjökällan i Särna gifta: 8 juni 1946.

Barn:

Folke och½ Herbert

Den gamla stugan brann år 1925. Ny byggdes år 1955.

Skär Jons dotter Oline omkom sedan hon ätit svavelstickor. Detta skedde i Älgforsens fäbod. Oline var 17 år

Gårdarna vid Idloken.

Allra första bebyggelsen var nere vid älven.

Här var från början en sätervall från 1700 talet.

Sågnen berättar om en man som kallades "Ola da nöm Per".

Han skall ha flytt ur en trupp på väg till kriget, vänt om, vandrat norrut, medtog sin kvinna nere i Transtrand och fortsatte med sin kvinna vandringen in i detta då väglösa land.

Den som sedan blev fast boende här var "Ola da nöm Pers måg.

Han var från Åsen i Transtrand och hette Nils Olsson, kallad Ås Nils.

Ås-Nils var född den 11 dec. 1803.

Han gifte sig 1828 med Ingeborg Olsdotter född den 24 juni 1805.

Denne Ås-Nils sägs ha varit liten till växten men stark som en björn.

Här har varit många olika ägare, en av dessa var:

Jon Olsson (Skär Jon) född: 1864. död: 1949.

Hustrun:

Karin född: 1868. död: 1957.

Barn:

Oline. Ida. Emelia. Anna. Johanna.

Dottern Anna gift med Per Nyman .

Dessa, Per och Anna äro föräldrar till gårdens ägare i dag 1984.

Karl Andersson född: 29/1 1910. död: 26 jan. 1986.

Gift: 8 juni 1946. Hustru:

Selma f. Simonsson född: 9/5 1911. död:

Garsjökällan, Särna. Barn:

Folke

Herbert.

Den gamla stugan brann 1925. Ny byggdes år 1955.

Skär Jons dotter Oline omkom sedan hon ätit svavelstickor

Detta skedde i Älgforsens fäbod. Oline var 17 år.

Idloken.

Lars Olof Persson född: 1880. 28 mars död: 20 nov. 1949.

Hustru:

Elvina Eliasson född: 29 juni 1887. död: 16 febr. 1956.

Barn:

Karl Rydell Lennart Hanna Axel Gunnar

Lars Olof Persson byggde gården år 1914.

År 1946 köpte Johan Jonsson från Hägnåsen gården.

Näs Johan Jonsson född: 21/6 1900. död: 28/3 1968.

Gift: 28 okt 1928. Hustru:

Astrid Eriksson från Nilsbo född: 7/11 1904 död: 22/8 1990

Barn:

Sven Åke Birgit

SVEN BÖR KVÄR HÄR!

Idloken

Stomp John Linas hus. 1923 - 1925.

Jolina Jonsson född: 1860 död: 1948.

Make:

Lass Erk Elias Olsson född: 15 april 1858 död: 25 mars 1902.

Barn:

~~Elise Hägglund~~ Elvina Persson Märten Winlöf

Gustav Eliasson Helmer Eliasson .Ida (da Marit)

Gården byggdes av sönerna Helmer och Gustav 1923 - 1925.

Stomp John Linas föräldrar var:

John Amundsen född: 1835. död: 1920.

från Solör, Norge. Hustru:

Ingeborg född: död:

från Klockertorp, Höljes.

Barn:

Jolina August Johan Kari Hilda Elin.

Stomp John och Ingeborg byggde sitt hem vid Stora Moberget
i Rörbäcksnäs, de kallade sin gård Flatåsen .

Stomp John kom hit till gränstrakterna på 1850 talet.

Stomp Jon Linas stuga köptes under 1950 talet av:

Emilia Persson född: 23 jan 1902 död: 2 juni 1987.

Barn:

Gurli

Emilia var dotter till SkärJon Olsson i Idloken

Sneller sätern.

Hierksstrand.

Denna sätervall från 1700talet tillhörde Snellerfolket i Källan
Transtrand. De första av släkten jag vet något om är:

Sneller Olof Larsson född: 29 mars 1757. död:

från Källan.

Hustru: Gift: 1790.

Karin Pålsdotter

född: 28 sept. 1764. död:

från Långstrand.

Barn:

Olof (Olte)

Katarina.

och Marina Olsdotter millerkyrunden

Sneller Olof Olsson

Född: 8 febr. 1800.

död: 20 jan. 1856.

mord eller
olycka?

Hustru:

gifta: 31 maj 1841.

Ingeborg Persdotter Hurtig

född: 2 maj 1803.

död: 3 jan. 1888.

Dotter till Per Ersson Hurtig, från Hurtig gården.

Barn:

Olof Stadig född: 8 okt. 1843. Död: 29 maj 1923.

Soldat och Furir nr. 150 i Dalen. Landsfiskal, Äppelbo och Sollerön.

Per Qwicker född: 14 dec. 1845 död: 26 febr. 1911.

Soldat nr. 139 i Källan och Dalen.

Lars Olsson född: 10 jan. 1849. reste till N.Amerika

Änkan efter Sneller Olof som mördades i Mångs Lars gården den 20 jan. 1856.

Ingeborg Persdotter Hurtig följde sin yngste son Lars på resan till

N.Amerika den 5 april 1868. Nu upphör den fasta bebyggelsen här.

Ingeborg återkom den 2 april 1885 ensam, **Lars** blev kvar i Amerika.

Ingeborg flyttade vid sin återkomst till sin son Per, som då övertagit

Mill Erk Gården.

Sneller Olofs föräldrar och systemen Katarina flyttade hit till

Hierksstrand. Hans syster Katarina slutade sina dagar i Mill Erk gården

Hierksstrand.

Hierksstrand var från början en sätervall för folket från Sneller gården i Källan, Transtrand. Säter vallen, som är från 1700 hundra talet, blev bebott året runt först år 1841 i mars månad. Hit flyttade en son från Sneller gården den 21 mars 1841, hans namn var:
(Snellergården kallas i dag för Staffan gården)
Sneller Olof Olsson född: 8 febr. 1800. död: 20 jan. 1856.
Snellergården i Källan.

Hustru:

Ingeborg Persdotter Hurtig född: 2 maj 1803 död: 3 jan 1888.

från Hurtig gården. Barn: Giftn: 31 maj 1841.

Olof Stadig soldat nr 150 i Dalen. född: 8/10 1843 död: 29/5 1923.

Per Qwicker soldat nr 139 i Källan född: 14/12 1845 död: 26/2 1911.

Lars Olsson född: 10 jan. 1849 reste till N.Amerika i sällskap med sin mor, den 5 april 1868.

Nu övertar sonen Per gården:

Per Qwicker född: 14 dec. 1845. död: 26 febr. 1911.

från Hierksstrand Hustru:

Marit Eliasdotter född: 27 april 1841. död: 5 juni 1920.

från N. Finnskoga Värmland.

Barn:

Ida född: 24 dec. 1870. död: 1 dec. 1953.

Erika " 20 sept. 1873. " 31 mars 1957.

Otto " 21 juli 1875 " 26 nov. 1957.

Anders Josef född: 22 dec. 1877 död: 23 juli 1880.

Martina född: 29 maj 1880. död: 5 juni 1880.

Johanna Ulrika född: 4 juli 1881 död: 18 maj 1967.

August Reinhold född: 16 juli 1883. död: 24 febr. 1910.

De två sista barnen, Johanna Ulrika och August äro födda i MillErk gården
Per Qwicker övertar år 1880 Mill Erk gården och skötseln av de gamla.
Mill Erk Olofs hustru Marina var faster till Per Qwicker.

Gården Åsbo. Byggt på 1850 talet.

Åsbo är ett mycket gammalt boställe, troligen från 1700 talet.

Men de första vinterboendes var troligen Warg Per Andersson.

Warg Per var son till Warg Anders Ersson som drunknade den 23 aug. 1838,

och hans hustru Karin Persdotter Hurtig. = ÄNKA efter

Karin var vid den här tiden omgift, hon bodde nu i Nyberget, som

var granngård till Åsbo. (= GIFT M LARS LARSSON 1848!)

Warg Per Andersson född: 9 maj 1833. död:
från Warggården. Hustru:

Elin f. Andersdotter född: 4 jan. 1834. död:
från Stennäset i Horrymund. Barn: Giftn: 1857.

Karolina 14/2 1860. Anton född: 27 febr. 1864. Per född: 1867. 25/1

Sönnen Anton avled den 2 jan. 1868. Anton blev den förste som
blev begravd här i Sörsjön.

Warg Per och hans familj reste den 21 mars 1869 till N. Amerika.

Efter Warg Pers avresa till Amerika 1869 kom nytt folk.

Liss Lass Johannes Ersson född: 14 juli 1847. död: 20 juli. 1879.
från Högstrand. Hustru:

Flank Karin Andersdotter född: 31 dec. 1849. död: 6 apr. 1908.
från Flankgården. Barn:

Brita gift Wärv Adolf. Anna Stina gift med Erik Eriksson i Nilsbo.
Emmy Nyberg Flank, Edvard, Albert, Sigvard Helmer, Och
Johanna Karlström.

Liss Lass Johannes omkom genom olyckshändelse, han fick blodförgiftning efter att ha skurit sig.

Åsbo.

Lisslass Johannes Ersson som omkom år 1884 var gift med Flank Karin Andersson. Hennes syster Maria var gift med Olof Nyman (Dalby Olle) Året efter Lisslass Johannes död flyttade troligen Flank Karin och hennes barn hem till Storagen.

Året efter, 1885 den 20 maj erhöll Olof Nyman ett gåvobrev gällande Åsbogården.

Olof Nyman (Dalby Olle) född 1850 död: 1918.

Hustru:

Maria f. Andersdotter född: 1847. död: 1930.

Barn:

August 1878. Karl 1894. Olaus 1896. Johanna 1881 Albertina 1887.

Dalby Olle byggde det hus som i dag står kvar år 1900 -1901.

Efter sin fars död 1919 övertog sonen August gården.

August född: 1878. död: 1952.

Hustru:

Klara f. Larsson född: 1883. död: 1971.

från Transtrand.

Barn:

Maja

Gösta.

Maja gift Forsman vid Skärtjärn.

År 1952 övertog sonen Gösta gården.

Gösta är född: den 30 maj 1916. Gösta är ungtkarl, och lever ensam.

Olaus Nyman broder till August N, byggde sin gård närmare älven år 1920.

Olaus Nyman född: 1886 Död: 8 okt. 1930.

Hustru:

Kristina f. Wärsk Mattsson född: 25 aug. 1898 död: 15 dec. 1972.

Barn:

Sven

Nisse

Agnar.

Gården är i dag såld till turister.

Mitt för Åsbo var tidigare en hängbro, byggd 1921. Härifrån utgick landsvägen till Hägnåsen som påbörjades 1917 och blev klar 1921.

Husvallgölen.

Gert Eriksson född: 14 nov. 1909. Död: 10 jan. 1982.

Hustru:

Greta f. Persson. född: 5 mars. 1916. död: 1990-talet

Barn:

sonen Inge.

Gert byggde gården år: 1946.

- - - - -

Lennart Pettersson född: 28 sept. 1908. död: feb 2005

Hustru:

Hilma f. Persson. född: 6 juni. 1914. död: 2003?

De byggde år: 1936. Barn:

Helen. Adoptivbarn.

AUKTION/GÄRD_6 INVENTARIER UNDER LENNARTS LEVNAD

Melker Johansson född: 7 juli. 1882 död: 7 maj. 1951.

Hustru:

Kristina f. Eriksson född: 24 jan. 1873. död: 24 mars 1944.

Barn:

Dottern Märta.

Holger Antonsson född: 23 sept. 1909. död: 13 april 1989

Hustru:

Märta f. Johansson född: 29 sept. 1909. död: 27 nov. 1983.

Barn:

Jan - Ove. död 1990-talet

Melker och Alfred Eriksson På Berget byggde gården år 1917.

Den här boplattsen är av mycket tidig årgång i den här dalen.

Här byggde Liss "Ärk" sin första stuga år 1875.

Erik Eriksson eller "LissÄrk" som han kallades, byggde mitt emot sitt föräldrahem ett fjös och fjöskammare, senare kom bostället att kallas Västta.

Långt senare, år 1935 byggdes en permanent bostad här av

Hilda Persson f. Eriksson född: 30 sept. 1888. död: 5 april 1962.

Make:

Ludvig Persson Sörsjön. född: 20 juni. 1878. död: 11 aug. 1918.

Barn:

Harald Hilma Greta Erik.

Hilda som var änka sedan 18 år började nu att bygga ett hem på samma ställe som hennes bror Erik en gång år 1875.

Här kan den, som är observant, iaktaga spår efter urgamla husgrunder i ljungen. Denna boplats är troligen av samma tidsepok som

Wargsäterna, 1700 talet.

i dag står bara Hildas stuga och en nybyggd sportsstuga här på västra sidan vid Husvallgölen.

Västtagården kallades på 17-1800 talet för

Norra Wargtågten.

Evald Erikssons gård.

De första byggde här var Johan Olsson och hans hustru Kerstin.

Johan Olsson född: 14 okt. 1801. död: 15 febr. 1840.

Rösjövallen. Hustru:

Kerstin Larsdotter född: 12 mars 1813. död: 21 juli. 1886.
Gmelfallet, Mornäs.

Barn:

Sonen: Lars Johansson född: 2 juli 1839. död:

De byggde första huset år 1837.

Efter sin makes död, den 15 febr. 1840 levde Kerstin ensam en tid,
men gifte sedan om sig med en norrman vid namn Erik Larsson från
Trysil.

Erik Larsson född: 28 sept. 1815 död: 16 jan. 1896.

Hustru:

Kerstin Larsdotter född: 12 mars 1813. död: 21/7 1886

Barn:

Erik Per Anna

Erik Larsson kallades för Gubb Lars, varför vet jag icke.

Deras dotter Anna gifte sig även hon med en norrman.

Den 20 maj 1885 övertog deras måg Håkan Halvarsson och dottern Anna
deras gård och ägor.

Håkan Halvarsson född: 1844 död: 1930.

Hustru:

Anna F. Ersdotter född: 1850. död: 1927.

Inga barn.

En brorson till Anna, Evald Eriksson köpte nu gården den: 28 maj 1919.

Evald Eriksson född: 3. juli 1883. död: 1970.

Hustru:

Anna F. Rosendal född: 10 okt. 1894. död: 4 juni 1986.

från Sandemon

Barn:

Britt

Egon.

EGON BOR ENSAM
I GÅRDEN

Husvallgölen.



Höglunds gården.

Här var säter vallar sedan 1700 talet, men först i början av 1800 blev här fast boende.

Hit kom tidigt, troligen omkring 1810:

Anders Larsson född: 6 mars 1761. Död:

från Digernäs

Hustru:

Brita f. Nilsson född: 27 mars 1767 död:

från Gudmundsheden

De gifte sig år 1785.

Barn:

De hade fem barn av vilka två blevo kvar på gården.

Den ene var Lars som var gift men barnlös, den andre var Andreas.

Andreas var björnjägaren, han sköt många, och många är historierna

om Husvall Andreas. En gång tog han två björningar levandes.

Han reste till Stockholm på försommaren 1861 och sålde dessa.

Fadern, Anders var född i Digernäs, men bosatt i Gudmundsheden.

Den: 3 juni 1834 skedde bouppteckning efter föräldrarna.

Den: 1 aug 1860 sålde bröderna gården med hus och slogor

för en summa av (2560) två tusen femhundra sextio Riksdaler Rmt.

Köpare var en norrman vid namn Christoffer Pederssen

Bröderna behöll sin säter, "Brattet" vid Skär vallen som ligger på

Särnasidan vid Fulufjället. Här i vildmarken levde de sina liv,

Andreas, hans bror Lars Andersson som var gift med Stina Jansdotter.

De var barnlösa. Historierna om Andreas Björnjakter äro


många och omskrivna. Den nye ägaren till deras gamla hem,

Christoffer Pederssen berövade sig livet genom hängning däruppe

vid Skär vallen.

Lars Andersson. född: 26 feb. 1796. död: 8 juni. 1885. (1885)

Andreas Andersson född: 30 apr. 1814 död: 20 Okt. 1882.

Brödernas bomärke var:  Stina Jansdotters bomärke var: T

Husvallengölen

Höglundsgården.

Christoffer Pederssen Född: Död: 19aug. 1890.

Norge Hustru:

Bertine Grambo Född: 30 mars 1840 Död: 1927.

Norge. Barn:

Martin Johanna Oline Kristina Olof Gustaf Per - -

Dottern Johanna F. Grambo gift:

Edvard Höglund född: 25 sept. 1874. död: 15 nov. 1962.

från Ekshärad. Hustru: Gift: 29 okt. 1904.

Johanna f. Pederssen Grambo. född: 3 nov. 1881. Död: 7 dec. 1962.

Barn:

Clarens Ester Karin Birgit Bertil Evert Gerda Knut.

Nästa Ägare sonen Evert.

Evert Höglund född: 17 dec. 1914. död: 19 nov. 1978.

Hustru:

Ingegerd f. Björkroth född: 13 aug. 1929. död:

Pargas Finland. Barn:

Monica Höglund Birgitta Höglund.

Ingegerds Sambo : Krister Wahlberg född: 9 jan. 1932.

Född i Nurmijärvi Finland.

Den gård som familjen Höglund bebod byggdes år 1910. (omkring)

Här var även byns skola, det stod på andra sidan vägen.

Här var skola ända fram till år 1928, då byggdes nytt skolhus
vid Husvallgölen.

Kristoffer Pedersen den gamla gården av Andreas och Lars Larsson
år 1860. Den var byggd omkring 1810.